



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 14 april 2024
Kleur: wit

Voorganger:	mw. Marian Knetemann, Antwerpen
Ouderling van dienst:	Wim de Putter
Organist:	Akko de Feijter
Koster:	Ko Dees
Videowall:	Finie Herrebout

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft mevr. Corrie Zwart tijdelijk in ZorgSaam De Stelle in Oostburg. Dhr. Mieras en mw. Jansen-Dieleman zijn beide opgenomen geweest in het ziekenhuis in Terneuzen. Dhr. Mieras verblijft voor revalidatie in Ter Schorre. Quinten de Koning is voor een korte opname in het ziekenhuis geweest en nu weer terug thuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen vanuit de Pg Philippine-Sas van Gent-Sluiskil naar mevr. Bep Bogers in de Zandstraat en vanuit de Pg Hoek naar de heer Thomas Wilson.

Bij de komende dienst:

Zondag 21 april hoopt om 10.00 uur ds. Saskia Ketelaar voor te gaan.
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Steun kinderfonds MAMAS



Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtslied: 'Zing een nieuw lied, alle landen'
Lied 96a: 1 – 4

(zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Kyriegebed

Genadeverkondiging

Gesproken Gloria

Glorialied: 'Jezus zal heersen waar de zon'
Lied 871: 1 – 4

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Kinderlied: 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'

Hanna Lam

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
Vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
Kwaad is niet om te buigen.

Refr. Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leef je buiten Gods gloria
Als je geen liefde hebt voor elkaar
Leef je buiten Gods gloria

Als je geen antwoord geeft op verdriet.
zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar:
schrijf het op alle wegen.

Refrein

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Marinka Mahu

Schriftlezing: Micha 4: 1 – 5

lectrice: Corry Siersema

Zingen: 'Een rijke schat van wijsheid'
Lied 313: 1, 2 en 5

Evangelielezing: Johannes 21: 15 – 24

Overweging

Meditatief orgel- of pianospel

Zingen: 'God heeft het eerste woord'
Nieuwjaarslied
Lied 513: 1 – 4

Tijdens het zingen van dit lied komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven

De collecte is bestemd voor *Vrienden van de Hoop*



Moment van gedachtenis

aansluitend wordt een steentje op de Levensboom gelegd

Zingen: 'Niemand leeft voor zichzelf'
Lied 961

Gebeden - dankgebed en voorbeden, stilgebed,
afgesloten met het 'Onze Vader'

Slotlied: 'Zing een nieuw lied voor God de Here'
Lied 971: 1 – 3 (zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegen
beantwoord met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

**Aansluitend aan de dienst is iedereen van harte welkom in de
ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris.**

NB Nadat u de voorgang(st)er een hand heeft gegeven,
mag u en jij plaatsnemen aan de tafels.
Er wordt op u en jou gerekend: de kopjes staan klaar!
Koffie en thee worden aan de tafels ingeschonken

Mededelingen

Paaskaarsen

De paaskaarsen zijn net als andere jaren bezorgd bij gemeenteleden. Dit jaar is de grote kaars gebracht bij Ko Dees. Afgelopen jaar heeft hij afscheid moeten nemen van zijn vrouw Ineke. Zij was volop actief in de kerk, onder andere als waardevol lid van de werkgroep Liturgie & Eredienst. De kaars uit de Dagkapel is bezorgd bij Thomas Wilson. Totdat hij ziek werd, was hij een trouw bezoeker van het Middaggebed, nu kan de kaars verder opbranden bij hem en Jenny thuis. We hopen dat hij voorspoedig herstelt.

De afbeelding op de paaskaarsen: Vrede – met het moderne ontwerp wordt de liefde en hoop van de bewoners van de vijf wereldcontinenten uitgebeeld voor eeuwige vrede. Helaas nog steeds een actueel thema. Boven het ontwerp is de PX, Christusmonogram met Alpha en Omega aangebracht.

Op de Paaskaarsen die nu in de kerk staan, is opnieuw een symbool van vrede afgebeeld; de Vredesduif.
Een Chi-Rho kruis met daaronder de vredesduif in een oranje/geel medaillon.

Bevestiging ouderling met bijzondere opdracht.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hoek heeft gehoor gegeven aan de vraag vanuit het Breed Moderamen van de Classis Delta om vertegenwoordigers naar haar vergadering te zenden.

De leden van deze vergadering moeten ambtsdragers zijn. Zij zien er op toe dat de gemeenteleden niet langs of tegen elkaar inwerken en gezamenlijk focus houden op het hart van haar roeping: het gaande houden van de lofprijzing van de God die Liefde heet.

Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om op zondag 5 mei 2024 dhr. Henk Siersema te bevestigen als ouderling met een bijzondere opdracht, namelijk het lidmaatschap van de classicale vergadering van de Classis Delta. Dit betekent dat dhr. Henk Siersema niet deelneemt aan kerkenraadsvergaderingen, maar enkel indien nodig, verslag uitbrengt van de classicale vergaderingen.

Mocht u hierover vragen of bezwaren hebben dan kunt u dit schriftelijk en ondertekend kenbaar maken tot uiterlijk 14 april 2024 bij de scriba, mevr. Marinka Mahu- Maas, Julianastraat 20, 4542 BB Hoek

Komende weken

Dinsdag 16 april: Open Kerk en Middagebed

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.
Het Middagebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Woensdag 17 april: Klieder-kids, 13.00 uur – 15.00 uur Muziek maken, doe je mee?

Dinsdag 23 april: Eet je mee?

Eethoek voor alleenstaanden

Een avond van gezellig samenzijn waarin maaltijd en ontmoeting centraal staan. De kosten bedragen € 10,00 per persoon.



De maaltijd begint om 18.00 uur.
U bent van harte welkom vanaf 17.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de kerk
aan de Langestraat.

Graag aanmelden uiterlijk maandag
22 februari, bij Catrien Mol (0115-441397).

Samenwerkende Diaconieën van Protestantse gemeente en Nederlandse Gereformeerde Kerk

Zaterdag 11 mei Zing je mee? aanvang 19.30 uur

Zangavond met het Christelijk Mannenkoor Zeeuws Vlaanderen &
Christelijk Gemend koor de Lofstem o.l.v. Huib van Geffen
Orgel: Jan Verberkmoes en Frank Koliijn, Piano: Jan van Zweden
Collecte bestemd voor hulp aan kerken in Oeganda

Uitnodiging NPV – afdeling Zeeuws Vlaanderen

Zowel leden als belangstellende niet-leden zijn van harte welkom om
de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen.

Deze zal D.V. plaatsvinden op **dinsdag 16 april 2024**, aanvang 19.45 uur

Locatie: 'Bethlehemkerk', Frans Halslaan 1 in Terneuzen

Spreekers: Marion Kasse en Nicole Vaes,

case managers dementie, Zeeuwse Zorgschakels.



Er zit muziek in de kerk

Jazeker wel, dat ervaren we sowieso al iedere zondagmorgen. Samen zingen, het orgel dat wordt bespeeld, soms met medewerking van muzikale gemeenteleden of een koor. Maar er is ook regelmatig zang of muziek naast de zondagse diensten, bv. de zangavonden, een paaswake rond het Passionkruis, een muziekavond in kerstsfeer.



Om af en toe ook eens wat grootser uit te kunnen pakken, is het idee ontstaan van een muziekfonds. Onze eerste actie is het uitnodigen van **Martin Mans**. Voor de introductie van het nieuwe kerkorgel kwam Martin Mans op 21 februari 2017 naar Hoek. Hoog tijd om hem weer eens te vragen en jawel, vrijdagavond 7 juni komt hij naar Hoek om samen met Akko de Feijter een orgelconcert te geven. Daarnaast is er ook samenzang.

We hopen in de toekomst meer van dit soort evenementen te organiseren, zo is er al gevraagd of Sela eens kan komen. En misschien heeft u / heb jij ook nog wel wensen of ideeën? Dan horen we het graag!

Mocht u het muziekfonds geldelijk willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer NL13 RABO 0373 7431 49 tnv CVK Protestantse gemeente Hoek onder vermelding van “muziekfonds”. Een contante gift is natuurlijk ook welkom.

Een muzikale groet van Marinka Mahu en Henk Siersema
namens werkgroep Liturgie en Eredienst

Delta voor Colombia

Uitnodiging vanuit Oostburg

Zonnige middag met Muziek

ZONDAG 21 APRIL



TEN BATE VAN KANSARME
JONGEREN IN COLOMBIA

OPEN HAVEN KERK
OOSTBURG

VANAF 14:30UUR

GEVARIEERD PROGRAMMA MET EEN
ZUID AMERIKAANS TINTJE
OP ORGEL, ACCORDEON, ZANG, GITAAR
EN HET TRUZEMENTS MANNENKOOR

kerk
in actie

WEES WELKOM

